



**Lieve kinderen van Hasselt en omstreken,**

Jaarlijks vaar ik door jullie mooie grachten, en sta ik  
te zwaaien naar alle kinderen, die op mij staan te wachten.

Jullie staan te springen en ik hoor jullie zingen,  
en ik zie soms kinderen die ook nog eens goed kunnen swingen.

Elk jaar zijn er vrijwilligers die zorgen dat jullie weten hoe laat ik aankom,  
soms linksom en soms rechtsom.

Zij zorgen ervoor dat jullie mij kunnen zien in de sporthal,  
met een groot aantal.

Na afloop delen zij wat aan jullie uit,  
en dat is een heel besluit.

Deze vrijwilligers hebben alle scholen in Hasselt  
bezoekt,  
en hebben hier wat neergezet wat ik voor jullie heb ingekocht.

**Tot volgend jaar! Sinterklaas**

